

Velkommen til alle jer rejsedeltagere.

En rejse, der startede ved et provstesyn i april 2015, hvor det blev konstateret, at taget på tårnet var utæt og det var jo på længere sigt ikke holdbart – det skulle selvfølgelig sættes i stand.

Hvordan skulle vi lige sætte det i værk – vi i kirke og kirkegårdsudvalget kiggede lidt på hinanden og tænkte hvad gør vi nu – vi kontaktede herefter Peder Gram, som tidligere havde styret renoveringen af præstegården, til stor tilfredshed, så det måtte være manden, vi skulle have fat i. Peder Gram sagde straks ja og kastede sig over opgaven og så var alt jo i gode hænder. Under provstesynet kiggede vi også på resten af kirken og fandt ud af at vores kirke var ved at forlade os, det kunne vi måske leve med, vi kunne jo bare flytte med, men problemet var, at tårnet ville en vej og resten af kirken en anden, så der måtte gøres noget.

Vi fik ryddet op på kirkeloftet, som nok lignede det, mange af os har derhjemme – vi kan lige lægge det på loftet indtil videre – vi fik spændt kirken sammen, så alt i mindste kunne følges ad. Resultatet blev et helt lille kunstværk i sig selv og jeg kan kun opfordre til man selv ser det. Flot er det.

Da vi nu var godt i gang, kunne vi ligeså godt tage resten af kirken med, da den også trængte til en renovering efter 20 år siden sidste renovering.

Så nu er kirken kalket indvendig og udvendig, orglet er rensset, kalkmalerier oprenset, hynder skiftet, kirkeskibet været på værft og lydanlæg opdateret.

Denne lange rejse er nu bragt til ende og i dag er vi nået til afslutningen af dette store projekt.

Undervejs har vi været beriget med mennesker med stor faglig ekspertise og en stor lyst til opgaven, at vi ikke på noget tidspunkt

har følt os ladt i stikken, det gælder både den faglige og den finanssielle side af sagen.

Så stor tak til:

Peder Gram/ Ebsen og Gram

Knud Røgen/ Harald Røgen og Sønner

Løgten Tømrer/Henning Tømrer

Dansk Kirkestabilisering/Keld Abrahamsen

Elektriker Allan

Nationalmuseet/ Mette Vestergård og Camilla Ipsen

Mars Stilladser

Tak til menigheden, for jeres udviste tålmodighed.

Tak til vores præster, for den måde I har fået tingene til at fungere her i sogngården

Tak til alle vores ansatte, som også har fået tingene til at fungere i dagligdagen med ommøblering, så alt kunne fungere med de øvrige arrangementer.

Tak til vores biskop Henrik Wigh – Poulsen for tilladelse til afholdelse af gudstjenester i vores sognegård.

Sidst, men ikke mindst tak til Nordre Provsti med provst Esben Thuesgård for jeres opbakning og støtte, som har gjort at, vi aldrig er gået forgæves, når der skulles findes løsninger.

Tak for din genåbningsprædiken.

Tak til menighedsrådet for de gode debatter og møder undervejs, hvor alle var indstillet på og finde løsninger.

Med dette vil jeg gerne ønske Elsted Sogn Tillykke med den nyrestaurerede kirke – vi har alle glædet os til denne dag.